

# אנה פרנק

יומניה של אנה



**מאת:**  
פרנסיס גורדריץ  
ואלברט הקט

**תרגום:**  
ניסים אלוני

**משתתפים:**  
חן אלון  
מירב גרי  
דרור טפליצקי  
הוגו ירדן  
נטלי נאמן  
מרגלית סטנדר  
אריאל פורמן  
אלכס פלג /  
אלכס אגסקי  
מאיה שציה  
גליה שפרינג  
**כיגור:**  
נעם שוס

**בימוי:**  
ס פתר  
**תפאורה:**  
ע. במבי פרידמן  
**תלבושות:**  
ענת מסנר  
**מוסיקה:**  
שוש רייזמן  
**תאורה:**  
שי' יהודאי

התיאטרון העירוני  
באר-שבע

# אנה פרנק

אנה פרנק נולדה בשנת 1929 בפרנקפורט גרמניה, בת שניה לאדית ואוטו פרנק.

בשנת 1933, עם התחזקות שלטונו של היטלר, עזבה המשפחה לאמסטרדם.

אוטו פרנק פתח בית מסחר ליבוא בשמים ותבלינים, והמשפחה רכשה לה ידיים רבים, מרביתם מהגרים יהודים מגרמניה. בחודש מאי 1940 הופרה השלווה לאחר שהגרמנים פלשו להולנד.

בשלב זה נערך אוטו פרנק בעזרת עובדיו וחבריו לרדת למחתרת. לצורך כך הוכשר חלקו האחורי של הבית ושלא היה בשימוש, כשהכניסה למבוא הוסתרה מאחורי ארון ספרים שהסתובב על ציר.

ב-5.7.42, לאחר שמרגוט פרנק קיבלה הודעת התייצבות למחנה העבודה, עברה המשפחה להתגורר בדירת המסתור. כעבור זמן קצר הצטרפה אליה משפחת ואן-דאן עם בנם פיטר, וכן מר דיסל. המסתתרים ניסו לתת לחייהם צביון תקין ורגיל, ושלושת הצעירים (אנה, מרגוט ופיטר) חוייבו ללמוד ולהכין שיעורים. שני עובדים לשעבר של אוטו פרנק והכתבניות מיפ ואל' דאגו למזון שנקנה בשוק השחור וסיפקו למשפחות בגדים, ספרים וכתבי עת. המשפחות התגוררו במחבוא צמודים. כל אותה תקופה, החל מהפלישה הגרמנית, כתבה אנה פרנק ביומנה. תו קיבלה לכבוד יום הולדתה ה-13.

ביום 4.8.44 פשט הגסטאפו הגרמני על המחבוא, והקבוצה הועברה למחנה הסגר בהולנד, ומשם לאושוויץ. כל בני הקבוצה מתו ממחלות או במשרפות. רק אוטו פרנק ניצל, ובשובו קיבל את היומן שנותר בדירת המחבוא. היומן ראה אור לראשונה בשנת 1947, ומאז פורסם בשפות שונות, ומיד לאחר מכן הומחד והועלה בארצות הרבות.

## לפרטים נוספים והזמנות:

טלפון הקופה: 07-6206230 מחלקת שיווק ומכירות: 03-6206223

התיאטרון העירוני  
באר-שבע